

לייזרים בגבול הצפון?

מאת ד"ר עודד עמיחי, 30.6.2018

פורסם הערב בדבקה:

<https://www.debka.co.il/הוויכוח-הלוהט-בצהל-ומערכת-הביטחון-האם/>

שינוי מרענן? סוף סוף מישהו מתעניין בלייזרים? זו לא העת לעשיית חשבונות, היכן היו כולם עד כה. צריך לעשות ולא לדבר.

את הסקייגארד אי אפשר להביא מיידית, אבל צריך לקדמו בכל העדיפות האפשריות. מתבקש לעשותו בארץ. איומי הפצמ"רים, הרקטות והטילים המדויקים לא יוסרו גם בעוד שנה. הם רק יתעצמו.

לעומת זאת, את מערכת הלייזר ליירוט עפיפונים ורחפנים צריך להביא מיידית. לא יתכן שישראל תעמוד חסרת אונים נגד איומים פרימיטיביים אלה.

רפאל פירסמה שהיא עובדת על הנושא. יש גם לפחות 3 מערכות אמריקאיות מתאימות למשימה. צריך להחליט, לבצע ולהסיר מאתנו לפחות איום זה.

תגובות:

תגובה של יענקל דרדש:

דה ז'וו

<https://lulism1.wordpress.com/2012/03/17/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8/%D7%A1%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D>

תגובה של יענקל דרדש:

אפשר להתרשם מאיכות השיקולים גם כאן:

<https://lulism1.wordpress.com/2012/11/21/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8/%D7%A1%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-2>

תגובה של שלמה מולאים:

ירו טיל פטריוט שעולה הון לעבר כטב"ם סורי, ופיספסו!!!
למה לירות טיל שעולה הון כאשר ירי בלייזר היה פוגע וגם הרבה יותר זולללל

תגובה של עודד בארי, סופר ומחזאי:

הנה בא לייזר !!!

ואז בא לייזר - לא זה עם כובע הטמבל על הראש (כמעט) לא איזה חקלאי אמיתי מ'עוטף עזה' שאכפת לו באמת שהיבול שלו נשרף... (אני כותב "אכפת לו באמת" משום שאפשר היה לחשוב, חס וחלילה, טפו טפו טפו... שהחקלאי הזה יודע שלייזר בא, אבל שותק משום שהוא מעדיף שהמדינה תפצה אותו על נזקי העפיפונים ואז הוא לא יתאמץ למכור את מרכולתו בשוק שאיך שלא יהיה דופק אותו עם פערי התיווך ותנובה... אני סוטה מן העניין, אבל במדינת הגמדים זה לא קשה, כל גמד מוביל לגמד נורא יותר) ובכן - אז בא לייזר. אבל האמת היא שלייזר לא בא עכשיו. לייזר נמצא בקרבנו כבר למעלה מעשר שנים - חבורה של חובשי כובע טמבל שאפשר

היה לחשוב עליהם שהם חובשים כובעי גרב מימי הפלמ"ח, מהימים שלמישהו היה אכפת באמת שנוב. מתרוצצים בין משרד הביטחון למשרד להגנת העורף (שכבר לא קיים כי מי צריך אותו, אחרי שאיזה משרד פרסום כושל המציא את הסיסמא "העורף הוא החזית" ולכן אזרחים יקרים, נכים וניצולי שואה, עזרו עוז - אלוהים יפרוש עלינו כיפת ברזל שכל יירוט שלה מקטין את כספי הביטוח הלאומי שלכם במאות שקלים, אבל מה לעשות? מישהו צריך לעשות כסף ממכירת 'כיפת ברזל' לאיזה דיקטטור של מדינה קיקיונית באפריקה שמרטש בטני אימהות כדי למצוא בתוכם את הגביע הקדוש...אני שוב סוטה מן העניין... בגדול) איפה הייתי? המשרד להגנת העורף שכבר איננו קיים, זהו...אז החברה האלה, הטמבלים של לייזר, שכל אחד מהם הוא מדען שכל מדינה עלובה כמו ארה"ב של אובמה וטרמפ, הייתה משלמת להם משכורת חודשית כמחירה של ספינת חלל אחת, או נושאת מטוסים, כדי שהם יעבדו בפנטגונים שלהם... ועוד אחרים מבני החבורה הזאת, שהם אלופים וסגני אלופים בצבא הכי טוב בעולם...ועוד כמה חולמים והזים שמתרוצצים כמו שפנים במסדרונות שלטון העיוועים של מדינת ישראל והולמים באגרופים שותתי דם על דלתות נעולות של מוחות אטומים כשבפיהם הזעקה - רבותי הנה בא לייזר. לייזר הקטן, שהיה מחסל את כל הטילים שעפים עלינו לכלותינו מאיראן, ועד עזה, בהינף עפעפ... (זה טוב - עפעפ... כי לייזר עף בלי כנף... אותו לייזר שמיקי ברקוביץ מוכר לכם השכם והערב מעל מסכי הטלוויזיה שלכם וצגי המחשב שלנו, זה המביא מזור לעצמותיכם ורפואה לשריריכם) החברה האלה שבהעדר שם פופולארי לחבורתם, נקרא להם "חבורת הלייזרים", מוכנים לשלם מכספם כדי להראותכם איך לייזר אחד קטן שמחירו שקול באסימונים שחוקים, מחסל בבוקר אביבי אחד את כל העפיפונים והבלונים והשדים המרחפים מעל שדותינו שפעם הלך בהם איש אחד ונשא בליבו את כדור העופרת.

לא. אל תפנו אל הממשלה החטאה הזאת...ששוב תזרה לרוח את דינרי הזהב שלכם, ששוב תקנה צוללות במחירי מלחמת הכוכבים, ששוב תמנה וועדת חקירה אחרי שאלף כבאים לא יצליחו לכבות את שריפות הענק בתל אביב, בחיפה (העבירו כבר את בתי הזיקוק?) ובדימונה, אחרי שאלף טילים ישירו כל יום בשמינו את שירת החמאס החיזבאלה והאיראנים בעלי הזקן. לא אל תפנו אל הממשלה הזאת - אין שומע! פשוט צאו לרחובות - הפעם אלה לא מחירי הקוטג', לא מחירי הזהב של המלפפונים והבמבה, הפעם זה לא חבר הכנסת המצטיין שמולי שיסדר לכם שבילי אופניים בירוחם. הפעם זה בנפשכם האמיתית. זאת שאם פוגעים בה פעם אחת, אינה חוזרת לקבל פיצויים מ"קופת המדינה". צאו לרחובות וזעקו הנה בא לייזר - קרן לייזר אחת שתניח לחיטה, לשעורה, למטעי הפרי והאבוקדו לבלבל ולילדי עזה להפריח עפיפונים עד שימאס להם והם ילכו לשחק סטנגה מול משרדי החמאס...

ב'נחל עוז' יושבים חברים ותיקים שהיו יחד אתנו בתנועת הנוער שלנו...למה הם לא סוגרים את הבסטה ויוצאים על נשותיהם וטפם לכמה ימי חופש מול משרד ראש הממשלה? אני מכיר גם כאלה ב'כפר עזה' שהלכו לשם לא כדי לקבל פיצויים על יבולם כי נשחת אלא באמת כדי שאדמתם תצמיח דשא עשב ירקרק על כל תל, כמו שאלוהים עשה ביום השלישי, כמו שכתוב בשירים שהם שרו בהיותם נערים...כל דרי עוטף עזה צריכים לעלות לירושלים, לתל אביב, לכל מקום שבו היושבים על משמני הארץ, אוכלי תנובתה הטובה, (ליכוד, המחנה הציוני, הבית שלנו, הבית של אָמממו... ושל אריה דרעי - (כולם אותה רעה חולה - עכברא דשכיב אדינרי), ובלי זעקות מיותרות, בקול דממה דקה (כי לא באש ולא ברעש קול אלוה), ללחוש הנה בא לייזר - עד שלא תפתחו לו את הדלת - עוטף עזה היא אלטנוילנד. ואלטנוילנד לא הייתה ולא נבראה אלא משל בלבד.

דברי הקטן באלפי מנשה - עודד בארי... העבירו לכל מי שאתם חושבים שאכפת לו כי אלה שלא איכפת לכם כבר עלו לנו על העצבים...מזמן! (כמובן שאני יודע, הנה הרמתי לכם מסירה להנחתה...)

נ.ב. - הדברים האלה מוקדשים לחבר כנסת אחד שבימים אלה עשה הכרות עם לייזר הקטן ושיכול להיות תקוות העם היושב בציון אם יעלה ויבוא ויזעק במשכנות שאננים, יחד אתנו, הנה בא לייזר.

תגובה של דן רוגל:

את הוויכוח הזה יהיה אפשר לסיים רק אחרי שיישפך הרבה דם. אני לא אתפלא אם גם יפתחו עוד קודם "גירסה זולה" של כיפת ברזל נגד עפיפונים... למה לא???