

הטרחנים

מאת: דן רוגל, 22.9.2018

אני רוצה לשתף אותכם במשהו שכתב אחד, "עיתונאי" של גלובס, בימים האחרונים. הוא ביקר ברפאל בקו הייצור של כיפת ברזל. ובכן, אם היה מסתפק בדברי השבח וההילולים וההתרפסות, מילא. כל תינוק מתנהג ככה בגן חיות כשהוא רואה ג'ירף... אז הייתי סולח. אבל, הוא גם כתב את זה, ואני מעתיק:

"...בתחילת עידן כיפת ברזל המחיר של המיירט הבודד עשה הרבה לרפאל ולמערכת הביטחון לא מעט כאב ראש: היו שתהו כיצד קורה האבסורד שעל כל רקטה טיפשה שמוצרת במחרטה פרימיטיבית בעזה ועולה לכל היותר כמה מאות שקלים, ישראל משגרת טיל במחיר של מכונית יוקרה. הביקורת הזאת שככה, כמעט מעצמה, כשכיפת ברזל הוכיחה יכולות והרהיבה בביצועים בשטח. גם אם המבקרים שלה לא נעלמו לגמרי, הם נדחקו אל שולי השיח וסווגו, אחר כבוד, בקטגוריית הטרחנים..."

הכתב הקטן הזה (זוכרים את אריק איינשטיין עם "עיתונאי קטן שלי?") שמו יובל אזולאי. הוא מבין בטילים ובטילים נגד טילים, ואני מנחש, כמו אותו ילד שמבין בג'ירפות... אז בבקשה, לידיעתכם קוראים יקרים, תתפללו, ותתפללו היטב שלא יתברר פתאום שאותם "טרחנים", ביניהם מגדולי הפיסיקאים בארץ, צדקו. ולידיעת האיש הזה מגלובס, אז ג'ירפה - כן! יש חיה כזאת. חג שמח.

דרך אגב, פתאום מזכרתי ביום כיפור! האם לא היו אז, אז, במלחמה ההיא גם כן אי אלו טרחנים?

<http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001254150>

תגובות

אלי בר און

הכתב המסכן וחסר הידע הזה לא מבין כלום, סיפרו לו סיפורים והוא פתני מאמין לכל דבר לחתול ולעכבר. 90 אחוזי ירוט, מדהים, המסכן לא שאל איך הגיעו לנתון המופרח הזה? לא שאל מה אחוז היירוט של מטחי רקטות, של פצמ"רים, (נמוך) האים ניתן ליירט באמצעות הכיפה את המסוכנים מכולם, הרקטות והטילים הכבדים המהירים המדויקים וארוכי הטווח. להערכתתי הכתבה מוזמנת, אנשי השיווק והיחצנים של רפאל עשו כאן הצגה וחבל שעיתון רציני כמו גלובס שאני מנוי ותיק שלו נפל למלכודת הזו ופשוט התבזה כאן. ומדוע הוכנסה לכתבה התקפה על המבקרים "הטרחנים", כל בר דעת יודע שהמציאות הנוכחית מוכיחה כי הם צדקו ובגדול.

עודד עמיחי

אני שואל שאלת תם: בשביל מה רפאל צריכה כתבה יחצנית כזו דווקא בימים אלה? הרי אם הכיפה כל כך טובה ומוצלחת, ומגינה על עם ישראל מכל פגע, ואם כל שועי עולם מתפעלים מפעלוליה, וקניינים מכל קצות תבל מעוניינים ברכישתה, אז לא יפה השתיקה? למה להשוץ? ולמה לחזור ולהשמיץ את אותם "טרחנים", שכשלו כביכול באבחנתם?

רפאל מנהלת קרב מאסף, אבוד מראש. כי כל מי שעניו בראשו יודע שיצירות הפלא, כיפת ברזל ושרביט קסמים (אם וכאשר הוא יעבוד), גם אם יבצעו את כל הנפלאות המיוחסים להם, יאזלו אחרי יום או יומיים של לחימה אינטנסיבית, וישראל תשאר חשופה לירי בליסטי, שיגרום נזק כבד בנפש וברכוש, שלעומתו, האבדות והנזקים מהמחדל ביום הכיפורים ההוא יתגמדו. הגיע הזמן שכל המתלהמים והמשתחצנים למיניהם ירדו מהעץ, ויצטרפו לאותם "טרחנים", שכל דאגתם היא ביטחון ישראל, לפני שיהיה מאוחר מדי.