

# מדוע אני לא מאמין להם?

אלי בר-און 13/08/2019

לפוליטיקאים שמפקחים על מערכת הביטחון, וגם לבכירי מערכת הביטחון.

כי ברבות השנים המיקצוענות שהייתה אמורה להיות העיקר הפכה אצלם לשיווקיות מבחילה. כמו רוכלים בשוק הם מסתובבים ומהללים את מרכולתם ומדברים במקרה הטוב בחצאי אמיתות. הם יוצרים אשליה אצל הלקוחות ובמקרה הזה הציבור הרחב ומי שמייצגים את הציבור שהכל תקין.

אם רק יעזו לתקוף אותנו "נכסח להם את הצורה"

"אנחנו המעצמה החזקה ביותר ברדיוס של 1500 ק"מ, אמר אחד שהיה רמטכ"ל, שר ביטחון וראש ממשלה.

והציבור מעדיף להאמין ושוכח כי מעת לעת כשהתשלומים לא מגיעים בזמן העזתים מנחיתים מכות של רקטות על "המעצמה האדירה".

כמובן ש"מר ביטחון" כזה או אחר(יש כמה שמחשיבים עצמם) אינו טורח להבהיר לציבור כי ניתן בהוראה אחת של בכיר אירן או חיזבאללה להסב לעורף האזרחי שלנו אבדות כבדות ביותר ונזקים אדירים באמצעות מתקפת רקטות כבדות וטילים נרחבת.

כל האחרים כולל ראש הממשלה ושר הביטחון ומפקד חיל האוויר מדברים בביטחון על מטוסינו שברצותם מגיעים לכל נקודה במזרח התיכון.

אך במכוון הם לא מציינים שלא ניתן ליירט את הטילים הכבדים שינחתו כאן במרכזי האוכלוסיה ועל המיתקנים החיוניים אם וכאשר ננסה להפציץ במקומות בהם מתקיים ביננו לאויב מאזן אימה.

אני חוזר.

לא חשוב להנהגה האזרחית והביטחונית מה היא המציאות הביטחונית ומה מצב הכשירות הצבאית והאזרחית שיוכלו לתת מענה סביר לסיכונים שגדלים מידי יום.

חשוב איך נשווק את מה שיש לנו (מעט מידי ומאוחר מידי) כדי שציבורית נראה טוב.

זה יעזור לנו בקלפי אומרים הנבחרים שהוציאו ובמכוון את נושא הביטחון ממערכת הבחירות.

זה יעזור לנו בקידום אישי בעתיד אומרים הקצינים הבכירים והמנהלים האזרחיים במערכת הביטחון.

העיתונאים, כתבי הביטחון?

מרביתם שכחו את האתיקה שלהם ומדווחים לציבור רק את מה שהוא אוהב לשמוע.

בשורות טובות.

סיפורים פיקנטיים על חייל בודד כזה או אחר, מפגש עם מפקדי חילות אוויר זרים, הצלחה בניסוי של מערכת שפותחה והשפעתה על המלחמה תהיה זניחה אם בכלל.

ברבות השנים הפכנו למקובעים, אולי גם רפי שכל, את האינטרס הלאומי החליפו האינטרס האישי והארגוני.

העובדות לא קובעות את המציאות רק התדמית השיווקית.

היינו בסרטים כאלה ושילמנו מחירים כבדים ובעיקר ב 1973 מלחמת יום הכיפורים.

צריך להתעורר ואתמול כי האויב ממזרח זיהה את נקודות התורפה שלנו ושל המערב הוא מתחזק ומקיף אותנו

באמצעים רבים (טילים מדויקים).

אמצעים שלא נוכל להתגונן מולם באמצעות טנקים ומטוסים או הצהרות נבובות חסרות כיסוי ודיבורים רמים.